



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πλατεία Κεχαγιά
ΤΚ 33100, Άμφισσα
Τηλ: 2265350026
e-mail: grafeiotypou@delphi.gov.gr

ΑΜΦΙΣΣΑ, 8.5.2024

Α.Δ.Τ.: 100/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τριήμερο 10-11-12 Μαΐου οι εκδηλώσεις για τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς

Π. Ταγκαλής: «Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης φωτεινός φάρος πορείας για το μέλλον»

Ο Δήμος Δελφών και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Φωκίδας, διοργανώνουν εορταστικές εκδηλώσεις για την 203^η επέτειο από την ιστορική μάχη στο Χάνι της Γραβιάς.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει αγώνες δρόμου με τη συμμετοχή μαθητών, ομιλία για το ιστορικό γεγονός, μουσικοχορευτικά δρώμενα, παρέλαση και φυσικά την καθιερωμένη αναπαράσταση που τραβά τα βλέμματα όλων, το τριήμερο 10 έως 12 Μαΐου είναι αφιερωμένο στην ιστορική μάχη, η οποία έλαβε χώρα σαν σήμερα, στις 8 Μαΐου του 1821.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

- Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

Χάνι της Γραβιάς

10:30 Σχολικοί αγώνες δρόμου, με τη συμμετοχή μαθητών του δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου και Λυκείου Γραβιάς.
Με την υποστήριξη του Αθλητικού Ομίλου Γραβιάς «Ο Οδυσσεάς Ανδρούτσος» και του Αθλητικού Συλλόγου «Ηνίοχος».

Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς

19:45 - «Γραβιά: Από τη μνήμη στην Επανάσταση και από την Επανάσταση στην ελευθερία», Ομιλία από την κ. Αγγέλη Γεωργία, Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Το Χάνι της Γραβιάς»

- Παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας με νέες έντεχνης μουσικής από τη Χορωδία του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας.

Πιάνο: Κράλλης Απόστολος, Διεύθυνση χορωδίας: Μαυροπούλου Έρη

- **Σάββατο 11 Μαΐου 2024**

Χάνι της Γραβιάς

20:30 Αναπαράσταση της Μάχης του Χανίου από θεατρική ομάδα της Γραβιάς, συνεπικουρούμενη από μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου της Γραβιάς και τον «Αναβιωτικό Σύλλογο Σάλωνα του '21».
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Μουχτούρης, και Γεώργιος Ρηγάκης.

- **Κυριακή 12 Μαΐου 2024**

Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γραβιάς

7:30 Όρθρος- Θεία Λειτουργία
10:15 Προσέλευση προσκεκλημένων
10:30 Τέλεση Δοξολογίας
Εκφώνηση πανηγυρικού λόγου

Μνημείο Οδυσσέα Ανδρούτσου

11:00 - Επιμνημόσυνη δέηση
- Προσκλητήριο πεσόντων
- Απαγγελία ποιημάτων
- Κατάθεση στεφάνων
- Σιγή ενός λεπτού
- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
- Παρέλαση μαθητών δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου και Λυκείου Γραβιάς, πολιτιστικών και αναβιωτικών συλλόγων, προσκόπων, οδηγών και φιλαρμονικής
- Παραδοσιακοί χοροί

Τελετάρχης: κ. Νικόλαος Τούμπας, υπάλληλος Δήμου Δελφών

Η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς, κ. **Αθηνά Χριστοδούλου**, με δήλωσή της καλεί όλες και όλους να δώσουν το παρών στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται, σημειώνοντας πως μία έκφανση αυτών έρχεται από το χρέος των επόμενων γενεών να αποδίδει την τιμή που πρέπει προς τους ήρωες αγωνιστές, ενώ αντιστοίχως ο Δήμαρχος Δελφών, κ. **Παναγιώτης Ταγκαλής**, τονίζει τη σημασία διατήρησης της ιστορικής μνήμης, σαν φωτεινός φάρος πορείας για το μέλλον και τις νέες προκλήσεις.

-

«...Και με την ίδια ορμή αυτείοι οι Τούρκοι και πασσάδες, οπού σκότωσαν τους ολίγους και τον Διάκον, κινήθηκαν, όλη αυτείνη η δύναμη, να μπόυνε εις τα Σάλωνα και 'σ τ' άλλα μέρη να εφοδιάσουνε τους ντόπιους Τούρκους και να λύσουνε και τους πολιορκημένους, οπού 'ταν εις το κάστρο Σαλώνου, Λιβαδειάς, Αθήνας και τ' άλλα μέρη αυτά, και να προχωρέσουν δια την Πελοπόννησο. Ήταν ο Ομέρ-Βεργιόνης κι' άλλοι πασσάδες, όλο διαλεμένο και πολύ ασκέρι. Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο Δυσσέας, ο κακός πατριώτης, κι' ο Γκούρας κι' άλλοι και πολέμησαν μ' αυτείνη την μεγάλη δύναμιν εκατό ανθρώποι. Και φαίνονται ως την σήμεραν οι τάφοι των Τούρκων εκεί εις το χάνι. Και τους

αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σκέδια. Και γλύτωσε ο κόσμος, οπού θα σκλάβωναν αυτείοι τους περισσότερους και μπορούσε να κιντυνέψη κι' όλη η πατρίς, Ρούμελη και Πελοπόννησο (ότ' ήταν αυτά τα πρώτα κινήματα), αν προχωρούσανε μέσα και να 'βγαιναν και τους πολιορκημένους Τούρκους. Πατρίς, να μακαρίζης γενικώς όλους τους Έλληνες, ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σ' αναστήσουνε, να ξαναειπωθής άλλη μίαν φορά ελεύτερη πατρίδα, οπού ήσουνε χαμένη και σβυσμένη από τον κατάλογον των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζης. Όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνης εκείνους οπού πρωθυσιάστηκαν εις την Αλαμάνα, πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων, κ' εκείνους οπού αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλίθες, αδύνατη, εις το χάνι της Γραβιάς...»

Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα

(Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη, πηγή: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών).

«Τ' Αντρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει. Γιατί έχουν γιους αρματολούς, και γιους καπεταναίους. Ανδρούτσος φυλάει τη Γραβιά, Διάκος την Αλαμάνα».

Δημοτικό τραγούδι